

HIGHLIGHTS

- Het werk van Stichting Orhei kunt u ook volgen via Facebook. www.facebook.com/stichtingorhei
- Het jubileumconcert 10 juni jongstleden was een geweldige avond. Het concert heeft 11.000 opgeleverd en zo'n 80 nieuwe vrienden van Orhei. Een super opbrengst waar we heel blij mee zijn.
- De ontmoetingskerk in Julianadorp heeft stichting Orhei gekozen diaconaal doel van 2018. Als gemeente organiseren ze allerlei activiteiten om geld in te zamelen. Zo verkochten ze boeken op koningsdag en werden er heerlijke taarten gebakken.



- In de herfstvakantie van 2018 hoopt een groep jongeren uit de hervormde kerk in Bunschoten af te reizen naar Moldavië om daar praktisch te ondersteunen bij het dagcentrum. Ze hebben al een aantal mooie acties georganiseerd, waaronder een hele gezellige maaltijd en bingoavond!

BESTUUR



Ina van den Berg-Niculita, Putten
Roel de Graaf, Bunschoten
Margreet Huijgen, Bunschoten
Ru Koelewijn, Bunschoten

Roelof Muijs, Bunschoten
Roel Nicolai, Bunschoten
André van Oort, Eemdijk
Jaco van der Zijden, Ameide

U KUNT ONS HELPEN!

Wij zetten ons belangeloos in voor Moldavië. Om de projecten in Moldavië te kunnen voortzetten, zijn we afhankelijk van donaties.

U kunt ons helpen op de volgende manieren:

U wordt vriend van Orhei.

Uw jaarlijkse gift van 50 euro geeft ons de zekerheid van continuïteit om kinderen in Moldavië blijvend te ondersteunen!

www.orhei.nl/word-vriend-orhei/

Liever eenmalig doneren?

U kunt uw gift overmaken op bankrekening **NL61 INGB 0007 4886 80** t.n.v. Stichting Orhei.

U kunt ook rechtstreeks doneren via onze website: www.orhei.nl/doneer/.

Contactgegevens



Postbus 155
3750 GD Bunschoten
orhei@live.nl



UITGAVE JUNI 2018

Een aantal regels uit het lied "Maak ons hart onrustig" van Schrijvers voor gerechtigheid dat me altijd weer raakt. Het maakt me zo bewust van de rijkdom en vrijheid waarin ik leef en die vaak voor mij zo vanzelfsprekend lijkt. Het maakt me bewust dat ik in een land leef waar we goede voorzieningen kennen en een goed democratisch systeem. Het lied doet een appél op mij om er te zijn voor anderen die dat niet kennen of die leven in oorlog of armoede of te maken hebben met onrecht.

De verhalen uit Moldavië maken dat voor mij concreet. Het verhaal van Valentin laat zien hoe hard het bestaan is van hem en zijn ouders. Wat is het mooi te zien dat het dagcentrum voor hem een rustpunt mag zijn.

In deze nieuwsbrief stellen we ook een staf lid van het dagcentrum aan u voor: Ruslan Ciobanu, directeur van Gratia. Wat gaaf dat hij samen met zijn vrouw Zina kiezen om te blijven in Moldavië en samen te bouwen aan een toekomst voor de bezoekers van het dagcentrum. Deze bevlogen staf leden mogen we vanuit Nederland - met uw donaties - ondersteunen. Daarmee geven we Valentin en vele andere kinderen een beetje betere toekomst!

En ook als dat een grote uitdaging of een druppel op een gloeiende plaat lijkt: "Gaaf het onze kracht te boven, laat ons dan in U geloven."

Met vriendelijke groet,

Roel Nicolai - Bestuurslid stichting Orhei

*Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt*

...

*Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.*

...

*Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaaf het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.*

...

*Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.*

EEN DOORDEWEEKSE DAG IN BEELD VAN VALENTIN (DAGCENTRUM GRATIA)



Dagelijks bezoeken zo'n 40 kinderen het dagcentrum Gratia. Kinderen komen graag. Eén daarvan is Valentin. Hij is 10 jaar en woont samen met zijn ouders in het buitengebied van de stad Causeni. Beide ouders hebben een licht verstandelijke beperking, hebben geen werk, drinken veel alcohol, maar zijn lief voor Valentin.

De omstandigheden thuis zijn heel beperkt. In de winter is het koud en vaak zijn ze afgesloten van de elektriciteit. In de zomer verbouwen ze wat groentes en fruit in een klein tuintje. Recent hebben Valentin en zijn ouders te horen gekregen dat Valentin welkom is in het dagcentrum Gratia. Ruslan - de directeur van Gratia - heeft ze dat verteld.

Voor Valentin betekent dat hij iedere dag een gezonde maaltijd krijgt, een plek heeft om huiswerk te maken en daarbij geholpen wordt en kan spelen met andere kinderen.



Valentin verlaat zijn huis om naar het opvangcentrum Gratia te gaan. Dat is ongeveer een half uur lopen. Onderweg ontmoet hij dan een vriendje die samen met hem meeloopt naar het centrum.



In het dagcentrum, starten de kinderen met een warme maaltijd en een kopje thee. De kok - een hele lieve vrouw - geeft graag een beetje extra. Ook leren de kinderen te bidden voor het eten en horen ze verhalen uit de bijbel. Na het eten gaat Valentin naar zijn klas en maakt hij zijn huiswerk. De juffrouw die hem helpt werkt ook op een basisschool in de stad.



Als het huiswerk af is, mogen de kinderen naar de familiekamer, om te lezen of om een spelletje te doen. In de zomer spelen de kinderen vaak buiten met skelters of gaan ze voetballen op het sportveld. Vandaag mogen ze een film kijken over een jongen en een meisje die een avontuur beleven.



Dit is Valentin met zijn vader en moeder bij hem thuis. Ruslan - directeur van het dagcentrum - komt vandaag langs samen met een maatschappelijk werker. Zij praten met zijn ouders over hoe het gaat. Ook hebben ze een voedselpakket, kleding en een nieuw tafeltje meegenomen, zodat Valentin ook thuis huiswerk kan maken.



Valentin en zijn vader laten hun huis zien. Het is een eenvoudig huisje gemaakt van stroblokken die gemengd met leem worden gebakken. Een echte vloer zit er niet in, maar door kleden op de aangestampte grond te leggen zijn ze trots op hoe mooi het is geworden.

FOTOREPORTAGE CAUSENI, MOLDAVIE



Recent heeft de nederlandse fotograaf Paul van der Stap een reportage gemaakt van Moldavië. Dat heeft hij gedaan onder andere in samenwerking met stichting Orhei. Daarbij heeft hij ook het de omgeving van onze projecten in beeld gebracht. We mogen zijn foto's vrij voor onze communicatie doeleinden gebruiken. Iets waar we heel dankbaar voor zijn. We geven u graag een indruk van zijn werk.

EVEN VOORSTELLEN...

RUSLAN CIOBANU

*IT IS MY PLEASURE AND
HONOUR TO GREET ALL
FRIENDS OF FOUNDATION
"ORHEI"....*



Mijn naam is Ruslan, contactpersoon voor stichting Orhei in Moldavië en directeur van stichting Gratia in Causeni, Moldavië.

Mijn eerste ontmoeting met bestuursleden van Orhei was in 1998. Ik was toen vierdejaars student op de lerarenopleiding. Ik ondersteunde toen als tolk en later als contactpersoon in Moldavië. Nu 20 jaar later ben ik 43. Mijn vrouw (Zina) en ik hebben 4 kinderen. De oudste dochter is 18 en is binnenkort klaar met 'High school'. Ze heeft de ambitie om rechten te gaan studeren.

In 2005 is stichting "Gratia" ontstaan met de ondersteuning van stichting Orhei en de lokale Baptisten gemeente in Causeni. Gratia heeft als missie kinde-

ren die dat nodig hebben een tweede thuis te bieden. Dit gebeurt door middel van ondersteuning bij het leren, ontspanning te bieden met sport en sportactiviteiten en hen te vertellen over het Evangelie. Sinds 2005 heb ik de rol als directeur van stichting Gratia mogen vervullen. Ik ben heel blij dat stichting Orhei het dagcentrum - en daarmee onze gemeenschap - ondersteunt. Ik waardeer het bovendien enorm dat stichting Orhei ons de ruimte geeft om nieuwe ideeën in te brengen en te implementeren en bovendien voldoende middelen biedt om dit op een professioneel niveau uit te voeren.

Respectfully,

Ruslan